

## MDurf te dromen

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.” Zo begon het. Als een spelletje, maar dat spelletje is soms ook de verpakking van een droom.

“Ik zie een stad waar mensen samen komen. Plekken waar muziek wordt gemaakt, waar mensen samen eten, met elkaar kletsen, lachen, huilen, sporten, of iets maken. Plekken waar zomaar energie vrijkomt.” Dat soort plekken kunnen er niet genoeg zijn.

“Ik zie een plek die ruimte biedt aan theater, muziek, dans, cabaret. Meer ruimte voor mensen die hun creatieve energie eruit willen gooien. Hun talenten delen met anderen. Anderen laten genieten van hun talenten.”

Zo begon het. In een stad waar mensen samen willen leven. En daar vonden ze een podium om deze droom uit te spreken. Het Initiatievencafé. Een plek waar ideeën en mensen samenkomen. Waar plannenmakers, meedenkers en beslissers samen luisteren en kijken hoe een droom werkelijkheid kan worden.

Zo, dat was eruit. Het idee was uit het hoofd van de bedenker en zoemde nu rond in het Initiatievencafé. “Maar... we hebben al genoeg theaters, we hebben niet genoeg publiek, de binnenstad is al zo druk, geluidsoverlast ... “ Bezwaren. Die zijn er ook altijd. Maar liever niet in het Initiatievencafé. Als we naar al die bezwaren hadden geluisterd, waren initiatieven vanuit de stad als Haarlem Overdrijft, SuppMission, DeDakkas, het Olivijnpad, TommyTomato of de Stookkamer nooit van de grond gekomen. Stuk voor stuk initiatieven van Haarlemmers die bijdragen aan een fijne, sociale en groene stad. Initiatieven die worden verrijkt door andere Haarlemmers: ondernemers, organisaties, stadmakers of gewoon, door andere bewoners. Ze denken met elkaar mee, vullen elkaar aan, leveren aanvullende diensten, contacten en middelen. Ze vormen samen het weefsel van de stad, net als het rizoom van een boom, om te kunnen leven en overleven. En ze vinden elkaar in het Initiatievencafé.

Zoals tijdens elke café-avond was ook nu het geroezemoes veelbelovend. Dat betekent naar de volgende versnelling. “Ik zie, ik zie wat jullie ook zien: enthousiasme, energie.” Zo was het met elk goed idee begonnen en zo werd het ook nu weer opgepakt. Mensen uit de hele stad ondersteunden het idee om een klein theater te beginnen, een podium voor kleinkunst, cabaret, kindervoorstellingen, muziek, amateurtheater, literatuur, kortom alles wat een stad biedt en bindt. In het Initiatievencafé werd de droom uitgepakt en namen enthousiaste Haarlemmers een rol in het tot stand komen van Theater De Liefde.

“Ik zie een toekomst voor mijn plan.” Zo kan een idee, of een droom, zomaar werkelijkheid worden. En zo wordt de stad na elk Initiatievencafé wat rijker en betrokkener.



# Het Initiatievencafé



**Gemeente  
Haarlem**